



Mir Wam

Mir Wam is een nieuwe stichting die doorgaat met de hulpverlening die gestalte kreeg tijdens de eerste reis naar de Oekraïne en waar veel jongelui van de Gereformeerde Gemeente te Ermelo onder leiding van o.a. ouderling Van Rijn aan bijdroegen en nog steeds bijdragen.

Betekenis

Mir Wam betekend “Vrede zij ulieden”. Deze groet sprak de Heere Jezus uit toen Hij op de opstandings-dag aan zijn discipelen verscheen Lukas 24 :36. Deze woorden zeggen de Russische christenen als ze in de kerk komen tegen elkaar als groet. In Israël was dit ook een bekende groet zoals nog steeds gebruikt het woord Sjaloom.

Missie/doel

Het doel van deze stichting is het ondersteunen van het evangelisatiewerk d.m.v. diaconale hulp aan de christenen in de landen van de voormalige Sovjet Unie en hen via de Nederlandse reformatorische kerken te helpen bij o.a. kerkbouw. Ook de nood van de vele weduwen, wezen en gehandicapte medemens, vaak in erbarmelijke omstandigheden, wordt door de stichting opgemerkt

Ontstaan van de stichting Mir Wam

Vanuit de Jeugdvereniging van Ermelo is in het jaar 2011 een verzoek gekomen om iets voor onze verre naaste te doen. De hr. J. Huige uit Nieuwerkerk(Zld) heeft vanuit Friedensstimme Duitsland aan dit verzoek kunnen voldoen door op deze vraag in te spelen. Hij heeft de contacten gelegd via deze organisatie met Ds Victor uit Tuyra-Bistra in de Oekraïne. Er is toen veel geld en vele goederen opgehaald. Deze goederen, 3 trailers afgeladen vol, moesten door de douane van de Oekraïense grens geloodst worden. En daar speelt Friedensstimme een grote rol. Zij zijn bekend met het aanvragen van de benodigde formaliteiten zodat wij als hulptransport “ongehinderd” door de douane heen konden. Humanitair transport heeft iets voorrang naast het gewone transport.

Door een wonderlijke manier, waar de leiding van de Heere op kennelijke wijze is waar genomen, mochten we meewerken aan de bouw van een kerkje in Turya Bystra. Er zijn toen ongeveer 30 jongelui vanuit de Gereformeerde Gemeente te Ermelo mee geweest. Vandaag aan de dag is de band die daar is ontstaan nog aanwezig. Deze jongelui hebben toen veel gezien wat voor een armoede er daar heerst. Ook het lijden van o.a. de zigeuners en voornamelijk de 2 meisjes, Julia en Warsawa, heeft diepe indrukken achter gelaten.

In het achterliggend maanden is er een website gemaakt waar al deze gebeurtenissen in zijn vast gelegd. Op de pagina “Fotoreportages” kun je daar nog eens naar kijken. Er staat natuurlijk nog veel meer wat lezenswaardig is.

In de achterliggende jaren is dit werk onverminderd voort gegaan, zij het niet zo zichtbaar voor de kerkelijke gemeente Ermelo.

In oktober 2013 is voor dit werk een stichting opgericht. Dit om e.e.a. structureel en transparant uit te voeren. De naam van deze stichting is: Mir Wam.

De stichting bestaat nu uit een hoofd bestuur van 4 leden. Er zijn 4 werkgroepen die onafhankelijk hun werk doen maar wel verantwoording moeten afleggen aan het hoofdbestuur. Dit is noodzakelijk omdat er kaders zijn waarbinnen deze werkgroepen moeten opereren. Het mag niet zo zijn dat een werkgroep bv stoelen en tafels verzamel en dat de behoefte aan deze goederen niet op de prioriteiten lijst staan die het hoofdbestuur heeft gesteld. De werkgroepen bestaan uit Bruinisse, Ermelo, Nieuwerkerk (Zld) en Terneuzen.

In 2011 heeft er ook een stukje in de kerkbode gestaan waarin werd verzocht om een aantal noodzakelijke spullen die toen allemaal naar de Oekraïne zijn gebracht.

In Oost-Oekraïne is de nood nu erg hoog. Met de winter die is begonnen zijn er veel mensen die niet kunnen voorzien in hun eerste levensbehoefte. Daarom wilde ik jullie vriendelijk verzoeken deze mensen in jullie milddadigheid niet te vergeten. En wat nog belangrijker is: Uw gebed voor deze onze verre naasten.

We zouden nu weer graag een dringende oproep doen aan alle gemeenteleden om aan de hier onderstaande goederen, die noodzakelijk zijn, een bijdrage te willen leveren:

Welke goederen kunnen we gebruiken:

Slaapzakken	Badhanddoeken
(Baby) dekens	Goede schoenen / regen laarzen, / snowboots
Matrassen	Nieuw of gebruikt kinder speelgoed
Trainings pakken	Shampoo, tandpasta, tandenborstels,
Sokken / sloffen	Pampers en maandverband
Truien, Sjaals, Mutsen, Handschoenen	Thermokleding
Winterjassen	Kinder kleding
Lange broeken/rokken	Schoon en/of nieuw ondergoed

Kijkt u machteloos toe of helpt u vandaag nog in Oost-Oekraïne?

Maak vandaag nog een klein bedrag over naar NL64 RBRB 0851 583 415!

Help de Oost-Oekraïense vluchtelingen waarover u in de krant leest!

- Grote nood onder duizenden vluchtelingen;
- Eerste behoefte: voedsel, kleding en dekens;
- U kunt thuis blijven. Als u ons helpt vrachtwagens met hulpgoederen te vullen, gaan wij ze brengen;
- Verspreiding ter plaatse via christelijke gemeenten.

Stichting Mir-Wam kent de weg in Oost-Oekraïne.
Wij richten ons op hulp aan christenen in de landen van
de voormalige Sovjet Unie.

Help de vluchtelingen met uw gift en uw gebed!

www.mirwam.nl

Wanneer u goederen voor ons heeft kunt u dat op 14 februari a.s. tussen 09:30 en 11:30 uur brengen op het kerkterrein van de Gereformeerde gemeente in Ermelo aan het Hanengeweij 69.

Wanneer u niet kan of verhinderd ben kunnen wij het komen halen. U kunt dat ons laten weten door het volgende nummer te bellen:

Hans Reijersen van Buuren: 0341 - 56 43 83 (tussen 19:00 en 20:00 uur)

Frans van der Starre: 06-480 50 628 (tussen 19:00 en 20:00 uur)

We zullen dan in overleg met u de goederen op komen halen.